

Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke

Søndag d. 4. oktober kl. 10.00
17. søndag efter trinitatis

Søndag d. 11. oktober kl. 10.00
18. søndag efter trinitatis

Søndag d. 18. oktober kl. 11.30
19. søndag efter trinitatis

Søndag d. 25. oktober kl. 10.00
20. søndag efter Trinitatis

Søndag d. 1. november kl. 10.00
Allehelgens søndag

Søndag d. 1. november kl. 15.00
Allehelgens-andagt for pårørende

Menighedsrådsmøde

Onsdag d. 21. oktober kl. 17.00 i sognehuset. Mødet er offentligt, og dagsorden kan ses ca. 1 uge før på kirkens hjemmeside.

Kontakt

Sognepræst Mette Jørgensen, mjoe@km.dk , tlf. 62 21 12 96

Kirkekontor og sognehus: Sct. Nicolai Kirkestræde 3
Kordegner Rikke Vibeke Birkeholm, rvb@km.dk , tlf. 62 21 28 54

Kirkekontorets åbningstider:

Tirsdag og fredag kl. 10.00 - 13.00 samt efter aftale

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

Nyhedsbrev

Oktober 2020

SVENDBORG



Usynlige, som ingen kan beskrive

Usynlige, som ingen kan beskrive,
som holder alt det levende i live,
som gir os krop og kræfter, sind og sanser,
vi ber dig hver især,
kom du os nu så nær,
at tiden standser!

I tid og rum er alt, hvad vi kan fatte,
det enkle og det dybe, sammensatte.
Men du er over alt og under tiden.
På jorden står jeg stum
og svimmel i dit rum
med al min viden.

I mælkevejsgalaksen er planeten
en prik så lille, at man knap kan se den,
galaksen selv er en blandt millioner,
hvem husker da på mig,
hvad er da vi for dig
vi jordpersoner.

Det isner i mit hjerte og min hjerne,
hver gang jeg søger mening i det fjerne.
Men ord og kys fra dig og mine kære
kan varme sjæl og sind
og hente tanken ind
i livets sfære.

Denne nye salme er trykt i *100 salmer*, som vi har taget i brug i Nicolai kirke. Hans Anker Jørgensen er forfatteren bag, kendt fra flere nyere salmer, som vi jævnligt synger. Den skal synges ved gudstjenesterne her i oktober, fordi den ligesom vi har mange ord at sætte på Gud, både hver især og som en luthersk kirke med ordet i centrum. Den minder os om, at ingen kan beskrive Gud; at vi kun kan røre ham punktvis og intuitivt.

Vi kan aldrig komme Gud nærmere end at forsøge at indkredse, hvordan vi bliver berørt af det usynlige. Salmen kredser om det paradokse, at Gud på én gang er den store, usynlige uudgrundelige skaber og kærlighedskraft (v. 1-3) og samtidig er konkret til stede i vores medmennesker og i vores erfaring af, at der findes håb og kærlighed i

Her husker jeg, vi skabtes i din lighed
med skaberevne, dømmekraft og frihed.
I rummet følger alting faste baner.
Kun vi kan standse op
med vilje sige stop
og ændre vaner.

Du gjorde os til skaberværkets krone.
En kvindes søn fik sæde på din trone.
Du lagde klodens liv i vores hænder.
Så lyt til bøn og gråd
og giv os gode råd,
før jorden brænder

Usynlige, dit solskinsvæsen ser jeg
i Jesu liv og død og derfor ber jeg:
Tag mod min sang! Gør brug af mine sanser!
Og vær min sol, min Gud,
når rummets lys går ud,
og tiden standser.

Tekst: Hans Anker Jørgensen, 1990
Melodi: Caroline Borello Lerche

vores liv (v. 4). Vi kan ikke komme bag om Gud, og vi kommer til kort, når vi forsøger at finde mening i det fjerne, for meningen kommer til os i det nære, når vi røres og varmes af livet og hinanden. Når vi finder vores plads som mennesker i Guds skaberværk og tager opgaven på os med at være Guds hænder på jorden, bliver det usynlige synligt, og det abstrakte bliver konkret. I lyset af Guds omsorg for os skal vi være medskabere og lys i verden (v. 5-7).

I sidste vers benævnes den usynlige Gud som et solskinsvæsen. Gud kan være vores sol - også ind i evighedernes evighed - hvilket referer til Zakarias' lovsang i Lukas-evangeliet: "... takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge".

Mette Jørgensen, sognepræst

OBS:

Lørdagskoncerten d. 3. oktober kl. 11.30 er AFLYST pga. Covid-19

Foredrag onsdag d. 28. oktober kl. 19.30:

Karen Blixen og kristendommen: "Forløsning under narkose"

v/ Lektor i etik og religionsfilosofi David Bugge, Århus Universitet.

Karen Blixens forhold til kristendommen er præget af en interessant dobbelthed, som belyses denne aften. Foredraget forudsætter ikke, at man har læst Blixen.



Allehelgens-andagt søndag d. 1. november kl. 15.00

For alle pårørende, der har mistet deres kære i årets løb. Sognets bisatte og begravede vil blive læst op.