

Sct. Nicolai Kirke

Nyhedsbrev februar 2019

Gudstjenester i februar

3. februar	4. s. e. helligtrekonger	kl. 10.00
10. februar	Sidste s. e. helligtrekonger	kl. 10.00
17. februar	Septuagesima	kl. 11.30
24. februar	Seksagesima	kl. 10.00



Lørdagskoncert

Lørdag den 2. februar kl. 11.30

Programmets hovedværk er en kantate for solosang, obo, strygere og continuo af Johann Sebastian Bach: "Ich habe genug". Men der indledes med en lille kantate for kor og orgel: "Forventning-Forløsning" komponeret i 1991 af kirkens egen organist.



Bach's kantate er måske hans allersmukkeste solokantate; dvs. en kantate for blot en enkelt sanger med akkompagnement. Solopartiet synges af Simon Mott, der er særdeles kendt på Sydfyn. Den obligate obo - dvs. den obligatoriske, nødvendige og solistisk ekstra instrumentalmemme, - spilles af Inger Allan, der er engageret i mange sammenhænge og desuden bosat hér i Svendborg. Orkesteret er Sct. Nicolai Barok ad hoc (et til lejligheden sammensat ensemble), - det består denne gang af 9 strygere og continuo.

Kirkens ungdomskor, Sct. Nicolai Cantori, synger den indledende Kyndelmisse-kantate af Tore Bjørn Larsen, der selv sidder ved tangenterne.

Der er som altid gratis adgang, og alle er som altid hjertelig velkomne i Sct. Nicolai Kirke.

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 20. februar kl. 16.00

Mødet er offentligt og foregår i Sognehuset, dagsordenen kan ses på kirkens hjemmeside ugen før.

Guds sved

- et foredrag om bibelens dufte ved sognepræst Poul Joachim Stender

Onsdag den 20. februar kl. 19.30

Det er ikke uden grund, at næsen er placeret midt i ansigtet. Den er vores mest centrale sans, en ubevogtet port, der fører ind til sjælens dybeste kamre. Pludselig kan man stå i et nymalet rum og lugten af den våde maling sætter voldsomme følelser i gang. Man husker, uden at ville det, en særlig stemning eller oplevelse, der måske ligger langt tilbage i ens barndom. Det hebraiske ord for at lugte, reiah, er beslægtet med det hebraiske ord for ånd, ruah. Ligeså usynlig og uregerligt som ånden glider duftene ind i os og gør noget ved os. Livet begyndte ikke i en fjern galakse. Det begyndte, da Gud Herren bøjede sig ned over Adam og blæste livsånde ind i hans næse. Sådan fornemmer jeg også livet som noget, der begynder i næsen.



Desværre har vi i dag glemt at tage næsen ligeså alvorligt som kvinderne og mændene i biblen. Vi træner vores muskler. Men ikke vores næse. Når vi køber vores fødevarer, er de pakket ind i plastik. Det er øjnene, der bedømmer maden og ikke lugtesansen. Forskerne råder os til at lære fremmedsprog og løse krydsogtværs for at forbedre hukommelsen og forebygge Alzheimer. Men hvor mange næseråd støder vi på? Hvem laver kampagner for, at vi kan få et højere og dybere og stærkere liv ved at motionere vores næse til at lugte mere og mere? Om 100 år er vores næsers evne til at lugte måske halveret med 50 procent! Jeg har indsamlet biblen på flakon og lært duftene udenad med min næse. Der er onycha, galbanum, frankincense, myrra, aloe, kanel, kalmus, kassia, henna, nardus, safran, ceder, isop, cypress, storax, ladanum, moskus og en masse andre dufte. Jeg ved ikke, hvorfor duftene har haft så lidt betydning i vores udlægning af biblen? Det er som om vi har bestemt os for, at biblen må ses og høres, men ikke lugtes. Takket være alle mine indsamlinger kan jeg nu ved mit foredrag lære de tilstedeværende at læse biblen og måske også hinanden med næsen.

Foredraget foregår i Sct. Nicolai Sognehus, Sct. Nicolai Kirkestræde 3 og der er gratis entré.

Kirkeblad

Menighedsrådet ved Sct. Nicolai Kirke har besluttet ikke længere at udgive et husstandsomdelt kirkeblad. Det betyder, at gudstjenester, koncerter og andre arrangementer fremover vil blive annonceret på kirkens hjemmeside (www.sct-nicolai-kirke.dk), i nyhedsbreve som ligger i våbenhuset og i Ugeavisen.

Sognepræst: Mette Jørgensen, mjoe@km.dk, 62 21 12 96

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk