

Gudstjenester i Sct. Nicolai kirke

Søndag d. 3. november

Alle Helgens søndag kl. 10.00 + kirkekaffe

Søndag d. 10. november

21. s. e. Trinitatis kl. 11.30 Hanne Wieland

Søndag d. 17. november

22. s. e. Trinitatis kl. 10.00 + kaffe og foredrag: *De globale fortællere*

Søndag d. 24. november

Sidste søndag i kirkeåret kl. 10.00

Plejhjemsgudstjenester

Friplejhjemmet:

Torsdag d. 31. oktober kl. 19.00

Tirsdag d. 5. november kl. 10.30

Bryghuset:

Tirsdag d. 5. november kl. 13.00 og 13.30

Menighedsrådsmøde

onsdag d. 23. oktober kl. 17.00 i sognehuset. Mødet er offentligt, og dagsorden kan ses på kirkens hjemmeside.

Kontakt

Sognepræst: Mette Jørgensen, mjoe@km.dk

tlf. 62 21 12 96

Kirkekontor og sognehus: Sct. Nicolai Kirkestræde 3

Kordeg: Rikke Vibeke Birkeholm, rvb@km.dk

tlf. 62 21 28 54

Kirkekontorets åbningstider:

Tirsdag og fredag kl. 10.00-13.00 samt onsdag kl. 14.00-17.00

Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

Nyhedsbrev

November 2019

SVENDBORG



Troen i kontekst – Kachin-folket

Hvad er det for nogle strømninger, som ligger til grund for den tro, vi har? Og samtidig; bør kristendommen ikke tage udgangspunkt i menneskets kontekst, og lade evangeliet møde mennesket der, hvor det er?

I mit møde med Kachin-folket i det nordlige Myanmar i Sydøstasien er jeg stødt på disse overvejelser. Den igangværende borgerkrig i området har siden 2011 betydet manglende uddannelsesmuligheder, dyb fattigdom, mere end 100.000 internt fordrevne flygtninge, samt et stort problem med stofmisbrug. Derudover bliver Kachin-folket som mange andre etniske minoriteter i landet forfulgt og slået ihjel af statens soldater.

Men Kachin-folket er også et hovedsageligt kristent folk, og det er vigtigt for deres selvforståelse. Kachin-kirkernes tekst og ordvalg stammer hovedsageligt fra Det Gamle Testamente, for Kachin-folket identificerer sig i høj grad med det jødiske folk. De ser mange paralleller mellem den bibelske historie om jødernes mangeårige forfølgelse og deres egen. Deres forfølgere kan blot "oversættes" til briter (tidligere kolonimagt) eller Bama'er (nuværende magthavere). Og de forstår, at de lige nu befinder sig midt i deres "exodus", som blot skal udholdes, før de kan gå mod en lysere fremtid.

Der benyttes derfor sjældent nytestamentlige tekster i kirken. Men som teolog og underviser Dr. Seng Ja udtaler, bør kirkens lære ikke være jødisk lov – læren skal være Jesus Kristus. "Glem ikke inkarnationen", siger hun. Den frelser, som Kachin-folket møder i kirken, er altid enten hyrde eller en sejrende og mægtig Kristus - aldrig lidende på korset. Og det er netop den lidende Jesus, de har brug for, ifølge Seng Ja.

Mens den evige ørkenvandring bliver en sovepude for folket, er der i stedet brug for en tro, der kalder til aktion og oprør – med den lidende Kristus i centrum. Kirken skal aktivt indgå i den offentlige debat og det offentlige virke og kæmpe for rettigheder, frihed og lighed med ikke-voldelig aktivisme.

Kirken i Kachin og i resten af landet står selvsagt i store udfordringer. Men de kan trøste sig i deres tro på Gud og lade den kærlighed, de møder i Jesus være kilde til deres eget kald i verden: At prædike evangeliet om Guds kærlighed og alle menneskers ligeværd. Deres liv og kontekst bliver spejlet i biblens historier, men fortællingen om Jesus Kristus skal samtidig være den helt centrale.

Benjamin Sloth Jensen, praktikant

Læsekredsen mødes hver tirsdag eftermiddag. Mere info kan fås hos Birgit Tjalve på telefon: 61 86 34 83.

Lørdagskoncert d. 2. november kl. 11.30 – 12.30:

Gunnar Idenstam (Bemærk: forlænget koncert!)

Den svenske orgelvirtuos og verdensstjerne Gunnar Idenstam spiller Julius Reubke's store Sonate i c-moll over Salme 94 fra 1857, J.S. Bachs store flotte Toccata & Fuga i F-dur samt meditative improvisationer fra Idenstams kommende projekt: "Peaceful Organ".

Alle Helgen søndag d. 3. november kl. 10.00

Ved gudstjenesten læser vi navnene op på alle dem, som i det forløbne år er døde, begravede eller bisatte i sognet. Efter gudstjenesten vil der blive serveret en kop kaffe i sognehuset for dem, der måtte ønske det.

Onsdag eftermiddag d. 13. november kl. 14.30:

Den nye messehagel v/ Sanni Smidt

Kom og hør Sanni Schmidts tanker om processen med at få messehagelen til at passe til kirkerummet – fra idé til væveteknik, farvesammensætning og samlet udtryk. Messehagelen forventes færdig i maj 2020.



Søndag d. 17. november efter gudstjenesten kl. 10.00:

Globale fortællere

Kaffe og foredrag v/ Kennet og Klara, 2 globale fortællere fra Danmission, der under overskriften **Se op!** fortæller om mødet med jævnaldrende afrikanere under 1 måneds ophold på Zanzibar.

Foredrag onsdag d. 20. november kl. 19.30:

I Peter Dass' fodspor v/ Adam Wagner

Historiker Adam Wagner fortæller denne aften om sit ophold med familien på den lille ø Lurøy i Helgeland nær polarkredsen i Norge. Her var hans kone præst i den norske kirke, og her gik de i Peter Dass' fodspor, der i de selvsamme egne var præst, dengang han bl.a. skrev sin mægtige salme 'Herre Gud! Dit dyre navn og ære'. Undervejs synger vi norske sange og salmer og ser en mængde flotte billeder.